

Konfirmand rap

Uret ringer, jeg vågner, det er søndag morgen
Jeg burde ligge og sove, under dynen men er splitter vågen
Det ikke rimligt, det tortur af den værste slags
Søndag morgner de er skabt til at ligge på langs
Men det forventes at jeg rejser mig og tar afsted
Ok, det gør jeg så, gør mig lidt lækker...man kan jo aldrig vide.
Der ku jo ske at komme en af der ik var over 60,
Så voks i håret, duftevand – ok så det på plads
Ok, så lad gå, jeg gir det chancen, ka jeg ligeså godt
Få det bedste ud af tiden, nu er jeg stået op
Måske jeg lige kunne snak med Gud, hvis han er der
Og høre lidt om, meningen med livet, du ved, og alt det der.

Kære Gud, hvis du nu virkelig findes, fortæl mig lidt om livet
Fortæl mig lidt om: hvem jeg er , hvem jeg er, hvem jeg er,
Hvad du vil, hvad du vil, hvad du vil, ønske at jeg bruger mig selv og mine evner til
Her i livet

Ok, så gik den time, det var vel sådan set ok
En lidt for lang salme her og der, uden tvivl, men hey
I hjertet kun jeg mærke noget, en ro en fred
Du ved inderst inde, der hvor ingen sår for alvor ved
Hvad jeg tænker, hvad jeg føler, hvad jeg frygter og håber på
Ku jeg mærke en, som rørte mig, som prøvede at nå
Ind til mig derinde, sådan føltes det et kort sekund
Var det mon Gud, der viste sig i denne stund
Jeg ved det egentlig ikke, men det var rart at mærke
At livet har en dybde, noget ekstraordinært
Selvfølgelig var det kedeligt, men egentlig også rart
At være i kirken, søndag formiddag som ugens start.

Kære Gud, hvis du nu virkelig findes, fortæl mig lidt om livet
Fortæl mig lidt om: hvem jeg er , hvem jeg er, hvem jeg er,
Hvad du vil, hvad du vil, hvad du vil, ønske at jeg bruger mig selv og mine evner til .. Her i livet.