

## Mel: Rasmus Seebach (i mine øjne)

Am F G C  
I skal alle vide, vi har været igennem lidt af hvert, med et  
Am F G C  
Veludhvilet morgenhold, onsdag morgen var det ikke svært. VI,  
Am F G C  
Lærte hurtig fadervor, I ved bønnerne, som vi kender så godt.  
Am F G C  
Ligeså med bekendelsen, som vi også fik lært så småt

Am  
Og selvom vi har hygget og skabt os,  
F G Em  
Kirkegang har bragt os tæt på hinanden, yeah.  
Am F  
Tror jeg faktisk også, vi alle er blevet lidt klogere,  
G Em  
På Gud og på virkeligheden, hey

Am F  
Gud kan se det dybt i vores øjne  
G C  
Selvom vi ej hør ham sig det højt  
Am F G C  
Han kan se, hvad han har skabt, det tror jeg, og han fortryder ik en døjt  
Am F G C  
Jeg kan godt forstå, at Gud kan li jer, man kan jo faktisk næsten ik la vær  
Am F G C  
Med at synes I er noget særlig, hver eneste, ja hver i sær.

Am F G C  
I kan selvfølgelig også, fylde tiden ud med småsnak og kævl  
Am F G C  
En lammer gennem luften, mobiltelefoner og bævl  
Am F G C  
I har også tit forsøgt, at lægge pres på jeres arme præst  
Am F G C  
Skal vi ik se film idag, og til sidst kan selv en præst bli træt

Am  
Og selvom I har brokket og presset,

F                      G                      Em  
Støjet og gasset, er I aldrig gået for langt  
                    Am                      F  
Og vi har talt, diskuteret om Gud og vor næste  
                    G                      Em  
Om lignelser og kærlighed, hey

Am                      F  
Gud kan se det dybt i vores øjne  
G                      C  
Selvom vi ej hør ham sig det højt  
Am                      F                      G                      C  
Han kan se, hvad han har skabt, det tror jeg, og han fortryder ik en døjt  
Am                      F                      G                      C  
Jeg kan godt forstå, at Gud kan li jer, man kan jo faktisk næsten ik la vær  
Am                      F                      G                      C  
Med at synes I er noget særlig, hver eneste, ja hver i sær.