

Program for overnatning i kirken

- Konfirmanderne kom til højmessen kl.10.
- Præsentation af personalet og et menighedsrådsmedlem.
- Rundtur i kirken
- Frokost. De skulle selv have madpakker med til frokost.
- Første undervisningstime gik med at gennemgå højmessen (det synes jeg var rimelig oplagt da de jo lige havde været med til en). Og resten af dagen frem til aftensmad gik med at de selv skulle planlægge deres undervisning resten af året.
- Frugt i løbet af dagen
- Dilemmaspil om aftenen det skulle jeg nok have lavet i løbet af dagen.
- Jeg havde lavet arbejdsopgaver til dem alle, så de kunne hjælpe til med at sætte frugt frem, lave saftevand, rydde op efter frokost etc. Og det virkede helt fint. Da det blev spisetid, havde jeg bestilt pizzaer fra et lokalt pizzeria

Fra højmessens slutning og frem til aftensmaden var jeg alene med konfirmanderne og det kunne sagtens lade sig gøre fordi de jo hjalp til. Men til aften havde jeg fået 3 frivillige til at komme, for menighedsrådet kunne ikke lide at jeg skulle sove alene med konfirmanderne. Og det var nu også rart på det tidspunkt at få lidt hjælp.

Da vi først havde spist var de helt vilde for at få lov at pakke ud i kirken. Og vi skulle nok ikke have lavet nogen form for undervisning om aftenen, for det gad de virkelig ikke. Næste gang vil der kun være hygge og aftenandagt. En af mine frivillige havde en guitar med og sådan en skaber jo altid hygge. Hen på aftenen fik vi noget the, kaffe, småkager, frugt og kold pizza.

Omkring kl.22.30 skulle de børste tænder og kl.23.00 slukkede vi lyset. Man bestemte selv hvor man ville sove, så vi havde konfirmander i koret, i midtergangen, i sideskibene osv.

Kl. ca 23.30 var der helt ro og de fleste sov.

Næste morgen blev de vækket kl.6.30. Der var morgenmad kl.7.00 og derefter blev de sendt i skole.

Jeg tror det bliver sjovt for dem næste gang de er i kirke med familien eller venner, så kan de fortælle at de sov der og ved siden af sov den etc.