

Konfirmationsforberedelse online, uge 2, 2021

Indledning

I videoen, der sendes ud til konfirmanderne siges: Hej konfirmander! Jeg håber, I har det godt. I denne uge skal I tage hen til jeres kirke i enten Vilslev eller Hunderup, hvor I på kirkedøren vil finde en opgave. Inden I tager hen til kirken skal I oplade jeres mobil og installere en QR-kode-scanner. Tag også en blyant eller kuglepen + et stykke papir med. Man må gerne være sammen 2 og 2. Tag godt med tøj på, for I skal være uden for i et stykke tid. Hvis I har spørgsmål undervejs må I som altid gerne ringe eller skrive til mig. God fornøjelse!

Link: <https://youtu.be/larpsT4Tx2s>

Præstens forberedelse

Lave skilte med sorte tal på iøjnefaldende kartonfarve (rød eller gul). På hver post klistres den QR-kode, der passer til posten. Skiltene sættes rundt på kirkegården. Man skal nemt kunne se post nr. 2, når man står ved nr. 1 osv.

Lave pinde til kors (pinde af 20 cm og pinde af 15 cm) + klippe snor til at binde pindene sammen

Station 1 (på kirkedøren):

På skiltet: Scan QR-koden for at se og høre en kort video.

Siges i videoen: (den skal være lukket, så kun den med link/QR-kode, kan se den)

Hvad vises på videoen? Mig + et billede af Jesus, der hjælper folk, som rækker hænderne op mod ham

Her er den første station. Der er i alt 5 stationer og 5 opgaver.

Jesus levede for at hjælpe folk ud af deres kriser, sygdom, nød, elendighed, tvivl og fortabelse.

En dag havde Jesus og hans venner været ude at sejle på en stor sø. ”Og da de var kommet over søen, nåede de land ved Genesaret og lagde til dér. Og da de kom op fra båden, genkendte folk ham straks og skyndte sig rundt i hele egnen og begyndte at bære de syge på bårer hen, hvor de hørte han var. Og hvor han end kom ind i landsbyer og byer og gårde, lagde man de syge på torvet, og de bad ham om at måtte røre bare ved kvasten på hans kappe; og alle, der rørte ved ham, blev frelst.” (Mark 6,53-56) Jesus ønskede, at folk skulle få tillid til Gud og lære at elske deres medmennesker. For man får stor glæde i sit liv ved at have tillid til Gud. Ved at elske sine medmennesker, får man også en dejlig fred med sig selv og hinanden. Jesus levede altså for at tro og elske. Det kom til at koste ham livet. Vælg nu én pind fra bøtten og tag den med hen til station 2.

Link <https://youtu.be/WsIGA1twSaI>



Station 2:

På skiltet: Scan QR-koden for at se og høre en kort video

Siges i videoen: (den skal være lukket, så kun den med link/QR-kode, kan se den)

Hvad vises på videoen? Kirkerne ovenfra – luftfotos

Jesus vidste, at han ville blive slået ihjel, hvis han blev ved med at fortælle om, at folk skulle tro på Gud og elske hinanden. Alligevel blev han med fortælle om det. Du står nu på en kirkegård, hvor der er blevet begravet mange. Døden kommer vi ikke udenom. Alligevel ligger kirken midt imellem alle disse døde og alle disse gravsten, fordi Jesus og hans budskab er større end døden.

Vælg nu én pind fra bøtten og tag den med hen til station 3.

Link <https://youtu.be/prdHv4BUud4>



Station 3:

På skiltet: Scan QR-koden for at se og høre en kort video

Siges i videoen: (den skal være lukket, så kun den med link/QR-kode, kan se den)

Hvad vises på videoen? Jesus beder i Getsemane have.

Jesus var nogle gange rigtig bange. Bange for at folk ikke ville tro på ham; bange for døden; bange for at miste sine venner; bange for at blive forladt af Gud. En sen aften sad han i en have og bad til Gud om, at han ikke skulle dø, men at der måtte være en anden vej. Han græd og bad og var frygtelig bange. Men han vidste, at han *måtte* gå den tunge vej, for ellers ville han bare være dobbeltmoralsk, og så ville djævelen have vundet. Jesus indså, at hvis han virkeligt troede så meget på Gud og elskede sine medmennesker så højt, som han sagde, så måtte han også gå hele vejen.

Tag nu ét stykke snor og bind de to pinde sammen til et kors og tag den med hen til station 4.

Link <https://youtu.be/vjK7YXMlBgI>



Station 4:

På skiltet: Scan QR-koden for at se og høre en kort video

Siges i videoen: (den skal være lukket, så kun den med link/QR-kode, kan se den)
Hvad vises på videoen? Et kors og et stykke blank papir.

Brug et par minutter på at skrive nogle af de ting på papiret, som gør dig trist, nedtrykt, ked af det, deprimeret, bange, sur, vred. Du skal ikke skrive dit navn på papiret, for Gud kender allerede dine følelser og tanker; men det er godt for dig selv at få ordene ud af hovedet og ned på papiret. Tag papiret med og gå videre til station 5.

Link <https://youtu.be/vNDAsiuh0TQ>



Station 5:

På skiltet: Scan QR-koden for at se og høre en kort video

Siges i videoen: (den skal være lukket, så kun den med link/QR-kode, kan se den)
Hvad vises på videoen? Thorvaldsens Kristus med åbne arme.

Jesus siger, at vi gerne må lægge alle vores negative følelser og tanker af hos ham, for han vil hjælpe os med at finde fred og glæde igen. Han har engang sagt: ”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let.«” (Matt 11, 28 ff).

Sæt korset i græsset her ved stenen og læg papiret i æsken. Papiret med dine ord vil jeg bruge i min andagt. Andagten laver jeg som en video, der lægges ud på youtube og op på facebook. I andagten vil jeg bede for de svære ting, du og dine med-konfirmander tumler med; og sammen lægger vi alting i Guds hænder og beder om, at han igen vil give os fred i sjælen og glæde i hjertet, så vi kan tro på Gud og elske vores medmennesker. For at jeg kan vide, at du har gennemført denne vandring, skal du sende mig et billede af dit kors med kirken i baggrunden. Du er nu færdig med vandringen. Jeg håber, du har fået noget godt ud af det. Gå nu ud af kirkegården. Stol på Gud og elsk din næste.

Link <https://youtu.be/QIOjTvw3YYs>

