



Har ministeren overhovedet læst rapporten?

Jeg taler om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenters undersøgelse "Slår fundamentet revner?" om skolereformen og dens konsekvenser for konfirmationsforberedelsen, som hun udtaler sig om i sin pressemeddelelse udsendt fredag den 8. februar. Jeg kan have min tvivl.

- Ministeren konkluderer ud fra rapporten at "Både rammer og vilkår for konfirmationsforberedelsen er mere varierede", hvad det så end betyder, mens rapporten konkluderer, "at store ændringer i konfirmationsforberedelsens rammebetingelser udgør en pædagogisk udfordring for præsterne".
- Ministeren konkluderer, at flere præster peger på, at niveauet i konfirmationsforberedelsen fagligt og indholdsmæssigt er lige så højt som før reformen, og at inddragelse af andre pædagogiske tilgange har været en gevinst for undervisningen. I rapporten kan man aflæse, at 22% af præsterne er helt uenige, når de bliver spurgt, om det faglige niveau er lige så højt som før reformen. Dertil kommer, at næsten halvdelen af præsterne mener, at konfirmandernes koncentrationsevne er forringet.
- Ministeren siger, at siden reformens indførelse er der sket en udvikling, som betyder, at præster og skoler har flere **valgmuligheder** lokalt. Rapporten viser, at 28% har mistet deres morgentimer, og at 20% har mistet deres kontinuerlige timer. At kalde det valgmuligheder er helt urimeligt. Netop det er skolereformens konsekvens: Præsterne får armen vredet om på ryggen og bliver dikteret løsninger af skoler og kommuner, de *oplever* sig kørt over i forhandlingerne. Det står også beskrevet i rapporten.

Der er ingen tvivl om, at skolereformen var en katestrofe for konfirmationsforberedelsen. Rammeforsøget, som daværende undervisningsminister Ellen Trane Nørby skabte mulighed for, gav den luft, der i dag gør, at ordningen fungerer bedre, men der er stadig store udfordringer, som den aktuelle rapport viser. Det er uforståeligt for mig, at kirkeministeren ikke kan se det.

Finn Andsbjerg Larsen
Leder af Konfirmandcenteret