

Nik og Jay: *En dag tilbage* - tekst

Okay, hvis du fik at vide du havde en dag tilbage at leve i
 hvad ville du så gøre?
 Hvad jeg ville gøre?

Jeg tror jeg ville..
 hæve lidt penge på min firma konto
 løb ned og shop den bil jeg altid havde tænkt på
 vink når jeg så min nabo, hallo
 yo, bilen er ny og 24 tommer allo
 Jeg ville ha den pige jeg elsker ved min side
 Køre ud mod vandet
 Og ik ta noget forgivenet
 Jeg ville ringe til gamle venner og kærester
 fortælle dem at de har gjort mig til den jeg er
 kig mig i bakspejlet
 og sig "hey det' godt nok"
 sæddet tilbage, vinduet ned og volumen op
 jeg ville gi en fuck
 hvorfor jeg var her
 bare smile og nyde, at det var jeg
 jeg ville samle mine venner og familie op
 og køre videre ud mod vandet i en samlet flok
 så ville jeg tænkte på om jeg havde givet nok igen
 til dem der har givet mig så meget af dem
 jeg ville pakere bilen midt ude på vejen
 og der sku være musik, yo, min egen
 og alle ville smile og bounce med hinanden
 barbarque og kæmpe bål på stranden
 jeg ville sige til mine brødre at jeg er stolt af dem
 at de sku forstå hvor meget jeg virkelig holder af dem
 jeg ville sige til min mor og far at jeg elsker dem

og spørge dem om de ik sku prøve at finde sammen igen
 fortælle mine venner at jeg tror på
 vores kærlighed er større end man kan sætte ord på
 og jeg ville finde min kvinde og sige til hende
 at jeg havde lyst til at leve videre i hende
 og solen ville gå ned over vandet
 mens jeg røg en sidste blå kings
 drak et sidste glas rødvin
 vind i håret
 rockstar briller på
 23 år
 vi ses mit dannebrog

En dag tilbage
 lev mens du gør det
 elsk mens du tør det
 En dag tilbage
 lev mens du gør det
 elsk mens du tør det
 En dag tilbage
 lev mens du gør det
 elsk mens du tør det
 En dag tilbage
 lev mens du gør det
 elsk mens du tør det
 En dag tilbage

Jeg ville egentlig ik vide hva jeg sku gøre af mig selv
 måske kig mig lidt i spejlet, slå tiden lidt ihjel
 forlade mit hjem med mit ynglings gear på
 de hvideste snicks og cap'en lidt på skrå
 jeg ville la bilen stå
 og bare slentre gennem kbh

tænke over om jeg havde nået lidt af alt det jeg ville nå
 om jeg havde sat pris på det jeg fik
 om jeg havde givet for lidt
 og ønske jeg ku nå at takke dem der føler vores shit
 videre uden de helt store stop
 I don't know, måske et sidste måltid på tacco shop
 gøre ting jeg normalt ik gør
 stop den smukkeste pige
 og forføre hende som jeg aldrig havde gjort det før
 ta ud forbi mit barndomshjem
 fortæl min mor, min far, mine tre brødre
 at jeg virkelig elsker dem
 jeg ville samle mit team, mine venner
 og sige at jeg et eller andet sted ved vi ses igen alle sammen
 jeg ville hit foran en club
 se godt ud
 spille lidt smart
 intet andet end love
 og et dankort i pendul fart
 og jeg ville pop den dyreste champagne
 sige til mig selv "vi gjorde det fandme"
 forlade stedet
 uden at sige det til nogen
 med et enkelt glas i hånden
 og en slukket telefon
 grine lidt for mig selv over en joke vi havde engang
 inderst inde nok også være en lille smule bange
 dedikere en sidste tanke til min familie og mit crew
 og til pigen i mit liv jeg ik har fundet endnu
 velvidende om at hun er derude et sted
 men fuck nu det
 jeg har fået så meget med
 og jeg føler det hele, mer' end nogensinde

med nexus på brystet
 og oprejst pande
 og jeg er alene med mig selv
 jeg har det sq godt
 og forlader dette sted inden solen står op

En dag tilbage
 Lev mens du gør det
 elsk mens du tør det
 En dag tilbage
 Lev mens du gør det
 elsk mens du tør det
 En dag tilbage
 Lev mens du gør det
 elsk mens du tør det
 En dag tilbage
 Lev mens du gør det
 elsk mens du tør det
 En dag tilbage

En dag tilbage

En dag tilbage

En dag tilbage
 Lev mens du gør det
 elsk mens du tør det

En dag tilbage