

## Kære Paulus

- Beretning fra en konfirmandweekend i Vanløse den 10. og 11. marts

*Kære Paulus*

*Det er godt at høre, at vi er Guds børn, selvom vi sommetider glemmer det.*

*Du har skrevet nogle gode breve, som minder os om vores lighed, frihed og tro. Alle har lov til at tro, det er der ingen, der kan tage fra os.*

Sådan lød et brev til Paulus som konfirmander fra Grøndalskirken og Hyltebjerg Kirke i den forgangne weekend skrev som svar på Galaterbrevet (3,23-29).

Det og to andre breve blev søndag eftermiddag læst op af konfirmander ved en Paulus-gudstjeneste i Grøndalskirken.

Forud var gået en lang lørdag i apostlens tegn.

Omkring 40 konfirmander fra de to kirker mødte lørdag kl. 10 op i Grøndalskirken. De var alle forberedt ved i deres undervisning at have gennemgået Paulus' livsforløb og kort være blevet præcenteret for dele af hans forkyndelse.

Efter en kort introduktion i kirkerummet, blev konfirmanderne delt i to hold Team Alfa og Team Omega. Nu skulle de gå i Paulus' fodspor og de begyndte selvfølgelig i Jerusalem, hvor de gav Stefanus tæsk – i form af en fastelavnstønde klædt ud som en mand. Nogle takkede nej til at skulle være tæskehold, men de fleste slog nu uden problemer til Stefanus, hvorefter de kunne begive sig mod Damaskus. På vejen dertil stod en rodeotyr. Op på tyren måtte de, for ret hurtigt at blive kastet af igen og få fornemmelsen af at miste fodfæstet og ligge forturnet på jorden. "Hvordan var det?" blev de spurgt, da de lidt forturnede kom på benene igen. De færreste havde set lyset, men de fleste havde fået våde sokker, for det er ret vådt på en rodeotyr i regnvejr.

Alle var glade for at rejsens næste stop var indendørs. Nu blev de delt i tre hold, tro, håb og kærlighed, og med de disse hold gik rejsen til Korinth, Rom og Athen, kun afbrudt af en middelhavs inspireret frokost i Tarsus.

"Jeg synes det var lidt mærkeligt, at skulle bruge en hel weekend med præsten" sagde Sofie fra Hyltebjerg, "men nu er jeg rigtig glad for det." Hun sad og klippede symboler til Grøndalskirkens store lysskulptur. Hun og de andre havde med stor interesse levet sig ind i konflikterne omkring måltiderne i Korinth; skrevet breve til

Paulus i Rom; quizzet om hvor godt de kendte Paulus og hvor godt han kendte dem, for derefter at se i et spejl i en gåde og lime spejlstykker på et stykke rødt spånplade.

Søndag stod i gudstjenestens navn, forældre og venner var inviteret, og der skulle øves med oplæsning. Bag konfirmandernes rolige stemmer lå "Dreamhubs" (ved Kim Pedersen [www.dreamhub.dk](http://www.dreamhub.dk)) elektroniske lydbilleder. Ord og musik fyldte det store kirkerum og gjorde Paulus nærværende for os alle.

*Kære Paulus*

*Du siger at det største er kærlighed. Det er vi enige i. Kærligheden hører aldrig op, den vi altid have tro og håb i sig.*

*Du taler om det gådefulde og vi glæder os til den dag, hvor stykkerne vil samle sig og gåden vil blive opklaret.*

*Vi låner af Guds kærlighed og når vi ikke kan mere, bærer Guds kærlighed os.*

*Amen*

De røde stykker spånplade - som konfirmanderne dagen før havde limet og klistret og i spejlstykker skrevet deres navne på - havde fundet deres rette plads og formede nu et stort hjerte på kirkegulvet.

Efter "Du som har tændt millioner af stjerner" gik alle ud i skumringens blå lys, forhåbentligt klogere på Paulus og som frie mennesker i Kristus.

*Vi går ud herfra med håb om at vi går tro, håb, kærlighed og forår i møde som det blev sagt i konfirmandernes udgangsbøn.*

Konfirmandweekenden var et samarbejde mellem Hyltebjerg og Grøndal. At det kunne lade sig gøre at afholde weekenden og afprøve vores ide om at gøre Paulus nærværende for konfirmanderne skyldtes økonomisk støtte fra provstiets 3 % pulje, som bliver delt ud til projekter, der styrker samarbejdet mellem provstiets sogne og kirker.

Weekenden har da også givet os lyst til at udvide samarbejde og præsentere også kommende konfirmander for Apostlen Paulus.

*Susanne Møller Olsen, Torben Jeppesen og Ane LaBranche*