

Den fortabte søn.

Der var engang en mand, der havde en stor gård.
Han havde også to sønner: en storebror og en lillebror.

En dag kom den yngste søn hen til sin far og sagde: *"Nu vil jeg rejse hjemmefra! Giv mig det, som jeg skal arve, når du engang er død!"*

Far'en blev ked af det, men han gav ham halvdelen af sin formue. Og så pakkede den yngste søn sine ting og rejste langt væk til et fremmed land.

I det land fik han hurtigt venner, for han kunne jo altid betale, når de gik i byen. Og det gjorde de tit. Men til sidst var der ikke flere penge tilbage, og så forsvandt vennerne også, og han var nu både fattig og ensom.

Samtidig blev der krise i landet. Det var ikke til at få arbejde, og alle manglede mad. Men endelig lykkedes det for den unge mand at få arbejde – det var godt nok som svinehyrde, og lønnen var rigtig dårlig, så han var stadig sulten, fattig og ensom.

Hver dag længtes han efter sin far. Han fortrød rigtig meget, at han var rejst. Og han tænkte: *"Alle dem, der arbejder hjemme hos min far, har det godt. De får både mad og løn – og et sted at bo..... Nu véd jeg, hvad jeg vil gøre: Jeg vil rejse hjem til min far og sige undskyld til ham, og så vil jeg spørge ham, om jeg ikke kan få lov til at arbejde for ham."*

Og så begav han sig på vej.

Derhjemme havde hans far savnet sin søn hver eneste dag. Hver dag havde han kigget ned ad vejen for at se, om han ikke kom hjem. Og pludselig en dag ser han sin søn langt borte. Han løber ham i møde og giver ham et kæmpe knus. *"Velkommen hjem!"* siger han. *"Nu vil vi holde fest!"* Og han kalder sine tjenere sammen, og de finder det fineste tøj og forbereder en stor fest.

Storebroderen havde været hjemmefra nogle dage. Da han kommer hjem, kan han høre, at der er fest. Han kalder på en af tjenerne for at høre, hvad der er sket. Og

tjeneren fortæller: *"Din bror er kommet hjem, og din far er så glad, at han holder en stor fest."*

Men storebroderen bliver sur og vil ikke gå ind.

Så kommer far'en ud for at overtale ham, men han svarer: *"Jeg har altid hjulpet dig med arbejdet på gården, og mig har du aldrig holdt fest for. Men din søn, som har brugt halvdelen af din formue – da han kommer hjem, SÅ skal der straks være fest!"*

Men far'en svarer: *"Min dreng! Vi har jo altid været sammen, og alt mit, er også dit. Men din bror er kommet hjem! Vi troede, at han var død, men han lever!"*

Roller:

1 Far

1 Storebror

1 Lillebror

4 Venner/gæster

1 Tjener

1 Mand