

# Tror i på den ?

Vi danskere har en by, der hedder Horeby på Falster. Engang var nogle svenske læger til kongres dernede.

Som danskere har vi ikke kun sjove bynavne vi har også sjove øller. Er det fordi vi bliver dyriske, når vi drikker, at vi opkalder vore øl efter dyr ?

Krudtugler, Elefant, Giraf, Isbjørne.

Tre af de svenske læger havde på den sidste kongresdag indtaget hele dyreriget og var til sidste løbet tør for dyr.

De gik ud i Horeby for at finde en zoologisk have, men fandt istedet en tyrkisk døgnkiosk. Indehaveren hed Mustafa. Han var helt ude af sig selv. Hans telefon virkede ikke, og hans forlovede lå ude i baglokalet og var ved at føde . "Djævelske Mustafa" sagde svenskerne, "Vi er læger. Vi skal nok få din unge ud." De tumlede ud i baglokalet, hvor Mustafas forlovede lå på gulvet omgivet af Elefanter, krudtugler og Giraffer. Men knap var de kommet derud, før ungen plaskede ud foran deres fødder.

"Tillykke djævelske Mustafa," sagde de og rakte Mustafa en lyserød dreng. "det blev en søn."

Mustafa tog drengen i sine arme og så dem alvorligt i øjnene og sagde: "Det er ikke mit barn. Min forlovede var gravid med Gud. Ham, jeg holder, skal kaldes hellig, Guds søn, og der skal ikke være ende på hans rige."

Svenskerne udstyrede sig som Noahs ark og sejlede direkte med toget til København.

inde på strøget gik de rundt med vore danske øl i hånden og råbte: "Hej I danskere. Er i klar over, at Guds søn er blevet født i Horeby i baglokalet i en tyrkisk døgnkiosk af en tyrkerpige, som er trolovet med Mustafa. Hej, hør os. Vi forkynder jer en stor glæde."

men vi danske mumlede: "Fulde svenskere ... Fulde svenskere."

Ved I, hvad der er i vejen med os ?

Vi kan se underet i Betlehem.

Men ikke i Horeby.

Vi kan se det hellige og ukrænkelig i Marias barn. Men ikke i alle børn!

Vi kan høre underet forkyndt af engle.

Men ikke af svenskere fra Malmø.

Poul Joachim Stender  
Sognepræst i Kisserup og Kirke Såby