

Konfirmandgudstjeneste á la Messy Church

Medvirkende:

3 x Sognemedhjælpere

5 x KFUM-spejdere

4 x Præster

Rollespil: ekstern rollespilsgruppe

1 x Organist

Struktur for konfirmandgudstjenesten

14.30: Alle mødes i kirken. Velkomst. Alle sendes i værksteder.

14.45 – 15.50: Arbejde i værksteder OG besøg i cafeen

15.50 – 15.59: Inden gudstjenesten har alle kon4 været forbi de 2 bønnetræer og evt. hinkeruden

16.00 – 16.30 / 16.40: Gudstjeneste med altergang

Værksteder bemanning:

PC-værksted: 1 sognemedhjælper, 1 KFUM-spejder

Graffiti 1 præst, 1 KFUM-spejder

Bageværksted: 1 KFUM-spejder

Rollespil: 1 KFUM-spejder, 1 sognemedhjælper, ekstern rollespilsgruppe

Bønne-træ 1 sognemedhjælper, 1 præst

Cafe: 2 KFUM-spejdere

Eva=præst 1

Jakob = præst 2

Forløb – med replikker

14.30	<i>Eva og Jakob (præster) kommer forvirrende ind fra hver sin side. En løbende eller skramlende med noget Mødes foran alteret</i>
Jakob	Hvad sker der her? Er der noget, jeg har glemt
Eva	Jamen, var det ikke først klokken fire?
Jakob	Jamen, vi er jo slet ikke klar. Vi kan da ikke sende dem hjem igen, konfirmerne, nu er de jo kommet
Eva	Hvad så med at de hjælper os med at gøre klar? Hjælper med at bygge denne her gudstjeneste?
Jakob	God ide. Har vi en plan for det?
Eva	Det kan vi da hurtigt lave. Vi har da bestemt os for temaet. <i>Se – her kommer første slide på powerpointen</i>
Jakob	<i>gentager hvad der står på powerpointen:</i> Det gode som jeg vil, det gør jeg ikke. Det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg Skal det betyde noget for os?
Eva	Det skal vi prøve at få det til. Så den næste lille times tid handler det om at vi alle sammen er med til at få banket en gudstjeneste sammen om godt og ondt
Jakob	Vi laver simpelthen nogle værksteder, så skal vi nok få banket en gudstjeneste op Hør engang Vi skal bruge nogen, der vil lave rollespil og kæmpe
Eva	Vi skal bruge nogen, der vil bage boller til

	cafeen og til altergang
Jakob	Vi skal bruge nogen, der vil lave powerpoint
Eva	Vi skal bruge nogen, der vil lave graffiti
Jakob	Og vi skal bruge nogen, der vil lave nogle træer
Eva	Træer?
Jakob	Ja træer
Eva	Jeg vil bage boller
Jakob	Jeg vil male
Eva	Det vil jeg også
Jakob	Det går altså ikke. Du kan kun lave en ting
Eva	Jamen så vil jeg lave rollespil. Ellers gider jeg ikke og går hjem
Jakob	Det går altså heller ikke. Du kan kun nå at være i et værksted
Eva	Det bliver vist noget rod, hvis alle konfirmerne selv skal vælge hvad de vil
Jakob	Nemlig. Derfor har jeg også lavet en stak sedler her. Og så skal I alle sammen komme herop og trække en seddel. Og det symbol, der er på jeres seddel svarer til symbolerne på værkstederne. Og så følges I med jeres værkstedsledere ud.
Eva	Hvad nu hvis man får en gruppe man ikke gider?
Jakob	Ja, sådan er det jo også ude i virkeligheden. Der må man også nogen gange gøre det onde eller dårlige man ikke vil. Og nogen gange skal man gøre det gode, som man gerne vil
Eva	Lige om lidt laver vi den store lodtrækning. Men vi skal lige sige 2 ting mere For når vi mødes igen her til gudstjenesten skal

	I alle have gjort hele 3 ting
Jakob	1. I skal have været henne ved et kors, der kommer til at stå her i kirken og hamre en sort seddel på. På den sorte seddel skal I ha skrevet noget, som I synes er ondt. Enten noget ondt i verden eller noget I har gjort, som I har fortrudt, I har gjort
Eva	2. I skal også hen til livets træ. Der skal I sætte et rødt hjerte på. På det røde hjerte skal I have skrevet noget godt. Noget I ønsker for verden, for andre mennesker eller for Jer selv
Jakob	Og så skal I for det 3. have været en tur i cafeen, hvor der bliver serveret frugt og saft, nybagte boller og pålægschokolade. Men I kan ikke starte der, for bollerne skal jo lige bages først.
Eva	Vi mødes igen kl. lidt i fire
Jakob	Værsgo at komme og trække sedler
	<i>Jakob og Eva + 1-2 sognemedhjælpere står med et eller andet, kon4erne kan trække sedler op af. Det skal ikke være de værkstedsledere, der står med nummer på gruppen. Men måske en af de øvrige fra gruppen. Det her skal gå stærkt! Så vi kan komme i gang.</i>

Inden gudstjenesten:

Lave hinkerude (en gimmick, hvor man kunne prøve at hoppe på vej til eller fra sin plads, lagt sådan, at man ikke kunne undgå at komme til at hoppe på de sorte felter)

Gøre klar til altergang.
4 x "kalk" til dypning
4 x kurve til brød

Fortælling om disciplen Peter:

Selvfølgelig ville jeg da ikke svigte ham. Hvad tænker I på? Han var jo min bedste ven. Vi havde været igennem så meget sammen. Han havde lært mig så meget om mig selv.

Hvis der var nogen, der hang sammen, så var det os to. Så svigte ham, nej aldrig i livet. Om så alle andre svigter dig, så svigter jeg dig aldrig. Er det ikke sådan det er at være venner? Altså rigtige venner.

Når jeg tænker tilbage, så synes jeg jo også at jeg prøvede at gøre det, han forventede af mig. Jeg prøvede at være god. Jeg prøvede virkelig! Jeg fulgte med ham, også selvom jeg nogen gange synes det var lidt underligt, det der skete.

Engang imellem spurgte jeg ham også hvad han havde gang i, og så så han på mig på den der måde, som kun han kunne det.

Og jeg kunne jo med mine egne øjne se, at han gjorde godt. Det var som om der slet ikke var ondt i ham. Overhovedet. Det var som om hans godhed smittede af på mig. Bare lidt.

Indtil den der forfærdelige aften, som jeg vil huske så længe jeg lever.

Vi havde været der alle sammen. Hygget os. Grinet. Vi havde alle sammen spist brødet og drukket vinen. Og lige pludselig blev det hele meget alvorligt. For han sagde: "I nat vil I alle svigte mig".

Da røg det ud af mig: "Det kan godt være at alle andre vil svigte dig, men det vil jeg ikke. Jeg vil gå både i fængsel og i døden med dig. Jeg vil følge dig til verdens ende, ja længere".

Så så Jesus mig dybt ind i øjnene og sagde: "Hør hvad jeg siger, Peter. Inden hanen galler i morgen tidlig, vil du tre gange have sagt at du ikke kender mig". I dag kan jeg godt se, at jeg var dum og naiv. Jeg troede jo, at jeg af alle var den, der kunne blive ved med at gøre det gode.

Men jeg synes jo ikke, jeg er den værste. Jeg mener, prøv at tænke på Judas. Han gik jo hele vejen. Han forrådte Jesus, så han faldt i romernes hænder. Og så for 30 sølvpenge. Helt ærligt? Er han da ikke meget værre end mig? Eller han ikke? Så ond er jeg da ikke. Jeg mener, jeg forrådte da ikke Jesus, eller gjorde jeg?

Først skulle vi med ham ud i Getsemane. Vi skulle holde os vågne sammen med Jesus. Han sagde, det var den sværeste nat i hans liv. Og selvfølgelig kunne vi holde os vågne, ikke? Jeg sværger, jeg ville have gjort det.

Men. Det blev jo sent. Ikke. Og Jesus sad jo bare der og bad. Og... vi havde spist godt. Og så blev mine øjne så tunge. Det var jo ikke med vilje vel – at jeg faldt i søvn. Det skete jo ligesom bare. Det var jo ikke for at svigte ham.

Men det skulle blive værre. For efter at Judas havde kysset Jesus og dermed havde afsløret overfor romerne, hvem han var, så flygtede vi jo alle sammen. Men jeg svigtede ham ikke helt. Jeg fulgte med på afstand. Helt hen til det sted, hvor de afhørte Jesus. Jeg ville også gerne have gjort noget. Men helt ærligt, hvad kunne jeg gøre? Jeg var jo kun mig? Og jeg havde ingen våben.

Der udenfor ved bålet gik det så helt galt. De spurgte om jeg ikke kendte Jesus? Om vi ikke var gode venner? Og jeg sagde nej. Ikke bare 1 gang. Ikke bare 2 gange. Men 3. gang bandede og svovlede jeg på, at jeg ikke anede hvem Jesus var. Og så galede hanen. Og jeg græd.

Det er svært at leve videre med. Det er svært, når jeg så gerne ville gøre det godt. Og når jeg så alligevel gør det, der er ondt.

Judas fortrød, hvad han havde gjort. Men der var ikke nogen at fortryde til. Og da han ikke længere kunne se sig selv i øjnene, synes han heller ikke at andre skulle gøre det. Og så gik han ud og hang sig selv.

Måske kunne jeg ha gjort det samme. For i flere dage var jeg fortvivlet og anede ikke hvordan jeg skulle

komme videre med mit liv. Og hvad med alt det Jesus og jeg havde haft sammen? Var det nu bare... ingenting?

Jeg blev ved med at tænke og tænke på *hvorfor* jeg mon havde svigtet ham? Var det en del af en djævelsk plan – eller er der mon noget i mig, der er ondt? Noget, der kan forråde selv Guds søn? Det er virkelig svært at leve videre med.

Hvad der skete, er svært at fortælle og det er sikkert svært at tro på. Men det var Jesus, der gav mig mod til at leve videre. For selvom jeg havde svigtet ham, svigtede han ikke mig. Han kom til mig. Han så mig i øjnene igen. Han så lige ind i alt det skidt og møg, jeg havde lavet. Og han blev ved med at se mig mildt i øjnene. Og alt mit selvhad smeltede som sne. Jeg fik en chance til.

Prædiken:

Hvem tror I har sagt det her: "Troede I, jeg var kommet for at skabe fred på jorden? Nej, jeg er snarere kommet for at skabe strid"

Er det (vis på powerpoint) Blachman?

Er det Voldemort?

Eller er det- arj – det kan da vel ikke være Jesus selv, der har sagt det?

Lad os tage en lille hurtig afstemning:
Dem, der tror, det er Blachman rejser sig nu:
Dem, der tror, det er Voldemort rejser sig nu
Og dem, der virkelig tror, at Jesus kunne have fundet på
at sige det her, rejser sig nu:

Ja, de kunne have sagt det alle tre, tror jeg. Men
det er altså, Jesus, der har sagt det. What?

Jamen taler Jesus ikke bare om at vi skal æælske
hinanden og være ih og åh så gode ved hinanden. Både
ved venner og fjender? Jo, det gør han skam.

Men Jesus taler altså også om, at der hvor han kom
frem, der var der ikke bare fred og idyl og engle og
velopdragne teenagere.

Der blev der også kamp, lige som vi har haft kamp
her i rollespillet. Kamp, sådan som vi kan se det på
grafitti-væggene. Og kamp, sådan som vi kan se det på
de to træer her. På korset træ hænger der masser af ord
for det onde, der er i verden og som vi gør. Og på livets
træ herovre hænger der heldigvis mange gode ønsker.

“Jeg er snarere kommet for at skabe strid”, sagde
Jesus

For der blev kamp mellem dem, der bestemte i
samfundet og Jesus, for dem der bestemte var giga
bange for at miste deres magt. Sådan er det for resten
stadigvæk.

Og der blev kamp eller strid mellem Jesus egne
disciple og mennesker, de mødte, for kunne det nu også
passe, alt det Jesus sagde?

Og så blev der kamp i hvert eneste menneske. Ja,
der er stadig kamp.

Livet er som en kæmpemæssig hinkerude, som den,
vi har i midtergangen. Og det kan være svært kun at
ramme de gode, hvide felter. I må gerne prøve, inden I
går hjem. Masser af gange rammer vi forkeret i livet.

For vi har begge sider i os. Det i os, der får os til at
gøre det, som vi egentligt ikke ville. Og så den anden
side. Det i os, der godt ved, hvad der er rigtigt at gøre.
Og de to sider kæmper. For det gode, som vi vil, det gør
vi ikke, men det onde, som vi egentligt ikke ville, det gør
vi. Ligesom disciplen Peter vi hørte om før.

Hvorfor er det sådan, at det gode, som vi vil, det
gør vi ikke. Og det onde, som vi ikke vil, det gør vi? For
det er jo ikke bare så enkelt som i tegnefilm, at vi har en
djævel på den ene skulder og en engel på den anden.

Jesus vidste, at han det han sagde, det der blev til
kristendommens budskab ville komme til at skabe strid,
fordi det simpelthen er for svært, hvis ikke ligefrem
umuligt, for mennesker altid kun at gøre det gode. Jesus
ved godt, at vi ikke er perfekte.

I et af de 10 bud står der, at du ikke må slå ihjel. En
morgen spurgte jeg mine konfirmander, hvor mange af

dem, der havde slået en anden ihjel. Det mente de ikke at nogen af dem havde. Så onde var de alligevel ikke! Men så spurgte jeg dem – og nu kan jeg jo spørge Jer – og ræk bare hånden op - Hvor mange af Jer har –bare i dag – tænkt dårligt om en anden? Eller hvor mange af jer har været sur på jeres mor eller far eller lillesøster eller smækket med en dør? Hvor mange af Jer har tænkt om en eller anden: hold da op han eller hun er godt nok irriterende? Eller bare for meget? Ok så har I alle sammen slået ihjel.

For Jesus siger ikke bare: Du må ikke slå ihjel. Han siger, at enhver som bare har tænkt ondt om et medmenneske på en måde har slået det menneske ihjel.

Jesus siger ikke, at hvis I bare er en lille smule gode bare engang imellem, f.eks. om søndagen eller når I går til præst, så går det nok. Men han siger, at kampen mellem det gode og det onde vil være en kamp, I hver især kommer til at kæmpe mange gange i jeres liv.

Men Jesus siger også, at I ikke kommer til at kæmpe den kamp alene. Det var lige præcis derfor Jesus blev født. Det var derfor han kom ned fra den perfekte himmel ned til vores uperfekte jord og os uperfekte mennesker. Ikke for at finde det gode eller det perfekte, for det findes ikke hvor mennesker er. Men for at være sammen med os, som har brug for at vide, at der er nogen, der holder os ud, også når vi ikke er perfekte.

Engang blev jeg sur på en præst. Jeg var en smule ældre end I er nu. Og jeg spurgte den her præst – som faktisk er ret berømt: Hvis nu hvis jeg ikke føler, at jeg er specielt ondt? Og så svarede præsten mig: Jamen, så tager du fejl. Og han mente, at vi alle sammen, uanset hvor gode vi ind i mellem kan føle os, også er onde.

Den præst blev jeg sur på. For jeg syntes ikke han havde ret. I dag er jeg blevet klogere. I dag kan jeg se, at han har ret. Jeg kan godt se, at jeg ikke er så god, som jeg egentligt gerne ville være. I dag kan jeg godt se, at også jeg har brug for en Gud, der kan se mig som jeg er. Som kan tilgive mig og alle mine fejl. Og som gir mig en chance til. Og en til.

Det er den Gud, I bliver konfirmeret til at tilhøre, kon4. Og at tro på det. Det kan give os fred. Amen.

Vi skal synge den næste salme.

Nu skal vi se jeres version af kampen mellem godt og ondt. Nu kommer der det powerpoint-show, som blev lavet i pc-værkstedet.

Nadver ved konfirmandgudstjenesten

Præst:

Lad os bede:

Himmelske Far!

Du kender os, som vi er inde bag facaderne.

Vi gør ikke altid det gode, som vi gerne ville.
Du, Herre, ved, når vi har gjort ondt mod andre.
Du ved, når vi har været passive, hvor vi i stedet skulle have handlet.
Vi ved, at det er vores egen skyld.
For noget i os ville det.
Herre. Tilgiv du os.
Giv os mod til at være som du skabte os,
så vi igen bliver åbne og fyldt af tillid og kærlighed.
Amen.
Regi om altergangens forløb
Nu bliver der altergang. Det foregår sådan, at I først går hen til en af dem med kurve og får et lille brød. Det er Jesu Kristi legeme.
Bagefter dypper I brødet i vinen hos en af præsterne.
Det er Jesu Kristi blod.
I kan vælge om I går herop foran eller nede bagerst i kirken.
Når I har fået brød og vin sætter I jeres igen.
Nu vil vi først bede **Fadervor** I kor: (*alle beder Fadervor*)
Fadervor...

Rejs Jer og høre, hvordan det gik til, da Jesus første gang fejrede nadver med sine disciple:

Indstiftelsesord

Kontinuerlig altergang (uddeling foran alterskranken og bagerst i midtergangen)
Uddeling ved 2 præster (forrest) + 2 konfirmander
Og 2 præster (bagerst) + 2 konfirmander

Når alle har fået, stiller alle uddelerne sig op foran og Præsten siger:

Bortsendelsesordene

Derefter tager nadveruddelerne plads – og en af de præster, der indledte gudstjenesten fortsætter:

Afslutning:

Gudstjenesten er snart slut. Nu har I været gode ca. ½ time. Men lige udenfor kirkedøren venter virkeligheden igen. Kampen mellem godt og ondt fortsætter.
Vi vil nu sige trosbekendelsen sammen.
Den begynder, som I ved, med at vi siger, at vi forsager Djævelen.
Vi siger nej til det onde.
Og det er ikke nok at gøre det i ord.
Vi skal også sige nej i den måde, vi lever vores liv på.
Så kære kon4. Kæmp tappert.
Og husk, at Gud kæmper på vores side.

Fælles trosbekendelse

Velsignelse

Sidste salme: