

VEJLEDNING TIL POSENS INDHOLD

Kære konfirmander

START MED AT LÆSE HELE DENNE VEJLEDNING GRUNDIGT IGENNEM!

Endnu engang får I en pose med opgaver med hjem – vi håber, at denne bliver den sidste ☺.

Ligesom sidst indeholder posen både ”skal-opgaver”, som I SKAL besvare og sende til os senest d.7.marts, og ”kan-opgaver”, som I KAN lave, hvis I har tiden til det.

Vi glæder os til at modtage jeres besvarelser!

Indhold:

1. Walk and Talk: (SKAL-opgave)

- I skal ud på en Walk and Talk – dvs. en gåtur, hvor I taler om et bestemt emne (kærlighed) ud fra de 9 spørgsmål, som I finder på postkortet i posen.
- Find en gå-makker – det kan fx være én fra din familie, eller en god ven. I skal ud og gå en tur på min. 30 minutter, og I skal medbringe spørgsmåls-postkortet, gadekridtet og de to hjerteslikkepinde fra posen.
- Inden I går, skal I læse oplægget, som hedder ”Kærlighed” – det finder du også i posen.
- Når I har læst oplægget, er I klar til at gå.
- Mens I går, skal I besvare spørgsmålene i den rækkefølge, de står på kortet. I skal skiftes til at stille spørgsmålene til hinanden. Først svarer den, der får stillet spørgsmålet, derefter svarer den, der stillede spørgsmålet – I skal altså begge to svare på alle spørgsmål. Nogle spørgsmål er måske hurtige at svare på, andre tager længere tid. Det handler ikke om at blive hurtigt færdig med at besvare spørgsmålene, men om at nå at reflektere – både over spørgsmålene og over de svar, I giver. Gå derfor gerne i dybden med besvarelserne, og spørg ind til hinandens svar.
- Hjerteslikkepindene kan I spise undervejs ☺.
- For hvert spørgsmål, I svarer på, skal I gøre et stop og tegne et hjerte på fortovet, dér hvor I er nået til.
- Tag et billede af ét af de hjerter, I tegner på gåturen, og læg det op på padlet senest d.7.marts. Skriv også gerne et par sætninger om de ting, I har talt om på jeres tur, og læg det op på padlet sammen med billedet. Linket til padlet får I i en SMS fra Anette søndag d.28/2.

2. Se en film: (SKAL-opgave)

- I denne opgave skal I se valgfri en film, og svare på spørgsmål om, hvordan kærligheden kommer til udtryk i den film, I har valgt.
- Start med at vælge, hvilken film, du vil se. Der er frit valg, men forslag til film kunne være: Love Actually, De Urørlige eller en rigtig gammel film som Søvnløs i Seattle.
- Find popcorn og cacao-pulver i posen, og lav begge ting, så du er klar til film-hygge ☺
- Mens du ser filmen, skal du tænke over følgende tre spørgsmål, og efterfølgende besvare dem i forhold til filmen.

- 
- Spørgsmålene er:
 1. Hvilke kærlighedsrelationer er der i filmen? (fx forelskelse, kærlighed mellem venner, forældre/barn, næstekærlighed, fjendekærlighed mm.)
 2. Giv et eksempel fra filmen på, hvordan kærligheden kommer til udtryk.
 3. Hvad tror du filmen vil sige om kærlighed?
 - Når du har set filmen, besvarer du spørgsmålene og sender dem til Anette på mail: atl@km.dk eller SMS 21778080 senest d.7.marts. Start besvarelsen med at skrive titlen på den film, du har set.

3. Perlehjerter: (SKAL-opgave)

- Du skal lave et perlehjerte.
- Find vejledning og materialer i posen, og følg vejledningen.
- Når du er færdig, skal du tage et billede af hjertet og sende det til Anette på 21778080. senest søndag d.7.marts.

4. Escaperoom: (KAN-opgave)

- Ved gudstjenesten hørte I Lignelsen om Den Fortabte Søn – en af bibelens helt centrale fortællinger om kærlighed.
- Den kan du arbejde videre med på en sjov og anderledes måde – og det opfordrer vi til, at du gør 😊.
- Gå ind på <https://www.konfirmandcenter.dk/nyheder/vis/article/virtuel-escape-room/> - Anette har sendt linket til dig i en SMS søndag d.28/2.
- Se, om du kan finde kodeordet ved hjælp af ledetrådene og låse døren op.
- Brug for en ledetråd? SMS Anette på 21778080 og skriv hvilken opgave, du har brug for hjælp til.
- Dem, der låser døren op, og sender det rigtige kodeord i en SMS til Anette senest d.7.marts, deltager i lodtrækningen om en hygge-goodiebag, som uddeles næste gang, vi ses.

5. Bibelsk chokoladecake: Vi har også denne gang lagt en opskrift i posen. Dog er den lidt mere udfordrende end pandekageopskriften, da du skal finde nogle af ingredienserne i Bibelen. Har du ikke en Bibel derhjemme, kan du finde hele Bibelen på www.bibelselskabet.dk – brug funktionen ”Læs i Bibelen”, som ligger på forsiden.

Når du deler kagen med nogen, fx din familie, viser du også kærlighed – især, hvis du husker at tage opvasken bagefter 😊

6. I posen ligger også: To små satin-hjerter og en hjerte-tatovering, samt en æske hjertechokolader, som du kan bruge/spise selv, eller forære til nogen, du holder af.

Rigtig god fornøjelse 😊
Karin, Malene og Anette

Kærlighed – oplæg til Walk and Talk

I alle religioner er kærlighed et vigtigt emne, det er det også i kristendommen. Her tales der meget om næstekærlighed. Ordet næstekærlighed står ikke i Bibelen, og Jesus brugte heller ikke ordet. Men på et tidspunkt blev han spurgt, hvad vi mennesker skal gøre, og han svarede: *Du skal elske Herren din Gud og din næste som dig selv.* Det er det, vi kalder det dobbelte kærlighedsbud eller næstekærlighedsbuddet.

Læs sætningen en ekstra gang: *Du skal elske Herren din Gud og din næste som dig selv.* Hvor mange skal elskes? Svaret er hele tre: Gud, din næste, dig selv. Det kan man tegne som en trekant, sådan her:



Hvert hjørne i trekanten har betydning. Gud skal elskes. Din næste skal elskes. Du skal selv elskes. Kluge mennesker siger, at man skal kunne elske sig selv, før man kan elske andre. Tænk lidt over det. Andre siger, at Gud altid er med, når vi elsker. Hvis du kikker på trekanten igen, kan du se, hvordan de tre hjørner har forbindelse til hinanden.

Hvem er så min næste? Det er det menneske, vi møder, som har brug for vores hjælp. Strengt taget er det ikke nok at hjælpe, vi skal også elske! Det sidste er selvfølgelig svært. Men når Jesus taler om at elske, så taler han ikke om følelser, men om handling. At elske sin næste betyder altså at være god og ordentlig overfor alle mennesker – også dem man ikke bryder sig om.

Mange tror, at De Ti Bud er en særlig kristen lov. Det er det ikke. Det er fremfor alt en gammel jødisk lov, der siger, at du ikke må lyve, ikke må stjæle og ikke må tage andre menneskers liv. Jesus mente, at det var bedre kun at have én regel, nemlig den om at elske.

Walk and Talk-spørgsmål til emnet kærlighed:

1. Nævn fem personer du godt kan lide.
2. Nævn fem personer du elsker.
3. Er der forskel på at elske og at kunne lide?
4. Hvorfor er kærlighed vigtig?
5. Kan man måle kærlighed?
6. Hvornår føler du dig elsket?
7. Er kærlighed noget, der sidder i hjernen eller i hjertet eller i hænderne?
8. Hvordan kan man vise kærlighed gennem en handling?
9. Jesus siger også, at vi skal elske vores fjender, synes du det giver mening?

Hvordan holder du dit hjerte varmt?

Vores hjerte kan være varmt når vi mærker kærligheden, når vi elskes og når vi elsker.

Vores hjerte kan også føles som en kold hård sten. Sorg eller had, der lukker for varme og kærlighed

Hvordan kan du lade andre varme dit hjerte og selv varme en andens hjerte?

Stenen symboliserer også de byrder, vi bærer på i livet og at du kan overlade dem til Gud.

Læg din sten et særligt sted og læg dermed dine byrder over til Gud.

Johannes Døbers Kirke og Margrethekirken · Valby Søndre Sogn

Walk and Talk-spørgsmål til emnet kærlighed:

1. Nævn fem personer du godt kan lide.
2. Nævn fem personer du elsker.
3. Er der forskel på at elske og at kunne lide?
4. Hvorfor er kærlighed vigtig?
5. Kan man måle kærlighed?
6. Hvornår føler du dig elsket?
7. Er kærlighed noget, der sidder i hjernen eller i hjertet eller i hænderne?
8. Hvordan kan man vise kærlighed gennem en handling?
9. Jesus siger også, at vi skal elske vores fjender, synes du det giver mening?

Bibelske chokoladekage

Find en bibel eller gå på www.bibelenonline.dk

(GT er gammelt testamente – NT er ny testamente)

1. 350 g (ca. 4 dl) GT Jobs bog 23,2 (sidste ingrediens)
2. 175 g (ca. 3 dl) NT Lukas 13,21
3. 4 spsk Kakaopulver
4. 3 tsk Vaniljesukker
5. 3 tsk Den hemmelige ingrediens
6. 250g Smeltet GT Salmernes bog 55,22
7. 3 stk. GT Jeremias bog 17,11
8. 2 dl Kogende GT Første mosebog 18,4

Den hemmelige ingrediens

Findes, ved at sammensætte det første bogstav i:

GT Fjerde mosebog 23,27

GT Første Krønikebog 9

GT Jobs bog 34,21

GT Salmernes bog 62,12

GT Første mosebog 7,15

GT Salmernes bog 54,7

NT Apostlenes gerninger 9,38

NT Paulus' brev til romerne 7,14

NT Paulus' brev til Galaterne 6,4

GT Ordsprogenes bog 25,12

Kan pyntes med glasur og krymmel

Sådan gør du

Kagedej

- Bland 1, 2, 3, 4 og 5 sammen.
- Rør 6 og 7 i de tørre ingredienser og vend til sidst det kogende 8 i dejen - dejen bliver ret tynd.
- Hæld dejen i en lille bradepande beklædt med bagepapir (ca. 25 x 30 cm).
- Bag kagen nederst i ovnen.
- Lad kagen afkøle i bradepanden.

Bagetid

- Ca. 35 min. ved 175° - traditionel ovn. (ikke varmluft)

Kan pyntes med glasur og drys.

Velbekomme!

Den kreative opgave

- Du skal åbne den lille pose
- Tag ståltråden ud
- Sæt perlerne på ståltråden
- Luk den ved at sno enderne sammen
- Form kransen til et hjerte.
- Tag et billede af hjertet og send til Anette på 2177 8080

SENEST SØNDAG DEN 7/3

